

Sælerne besøgte Besættelsesmuseet i Aarhus den 27. oktober.

Vi startede med kaffe og rundstykker i Kahytten. Derefter kørte vi ind til Besættelsesmuseet.



Museet er beliggende mellem cafe Casablanca og Kvindemuseet (Køn). Det er blevet moderniseret inden for de seneste par år. Museet har længe levet lidt skjult for Aarhusianerne. Men det har den seneste modernisering måske rådet bod på. Bygningen har tidligere fungeret som Aarhus Rådhus (til 1943) og som politistation (til 1983).

Der gives nu en levende oplevelse af datidens fængsel med de rædsler, det indebærer at blive afhentet af besættelsesmagten. Der er nye illustrationer og videoklip, der giver et fint indblik i livet i hænderne på besættelsesmagten.

Der er en pæn våbensamling, der viser datidens udrustning, samt mange illustrationer af de store begivenheder i Aarhus fra besættelsesårene

En af perlerne er en lille "kvistlejlighed", der er monteret i kælderen. Interiøret og møblerne er meget genkendelige for den lidt ældre generation.



En anden perle er en stand, hvor man ud for en person trykker på en knap ud for personens billede. Man oplever herefter skuespillere, som fortæller om deres syn på besættelsen. Man kan vælge mellem sprogene dansk, tysk eller engelsk.

Når man gæster museet, får man udleveret et originalt identitetskort, der benyttes til at sætte de små videomaskiner i gang med dramatiske beretninger.

Det er et fint oplevelsescenter, der bydes på efter moderniseringen. Gå ud og besøg det med din familie. Historien er vigtig for at forstå Europas udvikling.

Vi kørte derefter hjem til Kahytten, hvor vi var 17 sæler, som i fred og fordragelighed indtog den bestilte frokost.